



Protestantse wijkgemeente
Goede Bron
Alphen aan den Rijn

Zondag 24 maart 2024	10.00 uur De Bron	19:00 uur De Bron Evensong
Palmzondag		
Voorganger	Ds. Anne Post	Pastor Wilna Wieringa
Ambtsdragers	Glenn Crisson Wim Debets Kees Harteveld	Anet van Genderen
Lector	Ingrid Richters	Ingrid Richters
Muziek	Jaap van der Sar (orgel)	Sybren Brons (orgel Cantorij Goede Bron Renske Pison (dwarsfluit) Bert Gelderblom (klarinet)
1^e collecte 2^e collecte	Diaconie: Kosten Paasattenties CvK: Het Paasverhaal voor heel Nederland (zie toelichting)	Eén collecte: Kosten bijzondere kerkdiensten

De kerkdiensten in de Bron zijn online te volgen via:

[StudioDeBron](#)

Vieringen volgende week: zie overzicht op pagina 5 en 6

BIJ DE KERKDIENTEN

Palmzondag 24 maart om 10:00 uur in de Bron: Afgelopen zondag vierden we in Driehoorne alvast Palmpasen. Wat was het een feest! Met Marjolein op de gitaar konden diverse mensen niet stilzitten op hun stoel en een enkeling had zelfs de behoefte de polonaise in te zetten. Dat is precies wat Palmpasen moet oproepen. Er komt een nieuwe koning! De profeet Zacharia had het al voorspeld: "Op de berg Sion moet iedereen juichen! In Jeruzalem moet iedereen vrolijk zijn! Want jullie koning komt eraan. Hij is rechtvaardig en hij overwint zijn vijanden en hij rijdt op een jonge ezel." Het is echter niet alleen louter vreugde. Het is ook Passiezondag en dat geeft een heel andere kleur aan deze zondag. Zonder kroning keert Jezus weer terug naar 'het huis van de vernederde' - Beth-Ani. Er staat wat te gebeuren, wij weten het. Maar zie je deze film voor het eerst dan is het een cliffhanger eerste klas. Weten we het echt, ook al zien we deze film voor de 10^e, 20^e of 80^e keer? We gaan kleur bekennen en daar kunt u zich thuis al op voorbereiden. Trek iets roods (Palmzondag) of paars (Passiezondag) aan voor deze zondag, of een accessoire met die kleur. Ik weet nog niet waar ik voor kies.

De week die komt: Het wordt wel Stille Week genoemd, maar in menig dominees agenda is het niet stil. Desondanks geniet ik enorm van deze tijd. Zeker op vier dagen vierdagen: Donderdagmorgen beginnen we op basisschool De Stromen (Lupinesingel) ; 's-middags komt de locatie Batenstein naar de Bron en 's avonds mag ik het Heilig Avondmaal bedienen in de Maranathakerk, hier in Alphen. Vrijdag en zaterdag ontmoeten we elkaar 'thuis' in de

Bron en zondag vier ik Pasen in de vacante gemeente van Woerdense Verlaat. Voor nu wens ik u een goede Stille Week.
ds. Anne

Evensong op Palm- en Passiezondag 24 maart om 19:00 uur

Op deze Palm- en Passiezondag wordt om 19.00 uur in De Bron een Evensong (*Choral Evensong, of avondgebed*) gehouden. Een Evensong is een kerkdienst uit de Anglicaanse traditie, die in de late middag of avond wordt gehouden en waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt. Opmerkelijk is de combinatie van een ingetogen gebedsdienst met een veelvoud aan muzikale vormen en stijlen. De gekozen lezingen en liederen passen bij de Passiezondag en de ingetogenheid van de Veertigdagentijd komt onder meer naar voren doordat er geen *Orgel Voluntary* aan het einde van de dienst zal klinken. Zo gaan we de Stille Week in. Voorganger is Pastor Wilna Wierenga, lector: Ingrid Richters, organist: Sybren Brons; Renske Pison (dwarsfluit) en Bert Gelderblom (klarinet); Cantorij Goede Bron o.l.v. Riet de Vlieger.

Bij de 2^e collecte: het Paasverhaal voor heel Nederland



De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het Paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, waarmee kerken met buurtbewoners een kijkavond kunnen organiseren over de betekenis van Pasen.

Symbolische bloemschikking: Vandaag is het Palmzondag. We horen het verhaal van Jezus' intocht in Jeruzalem.

In de terracotta pot zien we de bol op de Palmpasen stok geplaatst.

Zo symboliseert het kruis de bol om de aarde te redden. Aan de



schikking van vorige week

dwarsligger van het kruis zijn slingers met vruchten en noten bevestigd. Ze staan voor de 30 zilverlingen die het verraad symboliseren en de 12 noten die de 12 apostelen verbeelden. In de pot zien we groene buxus takken die het Palmpasen-gevoel nog sterker maken. “Hosanna!” wordt er geroepen bij de intocht van Jezus. De liefde die het volk voelt dragen ze zo uit. Feest! Hosanna! Ga mee, samen de Stille en Goede Week tegemoet.

Lia Hulshof

Kaarsjes bij het kruis: Deze zondag staat het kruis er voor de 6e zondag. De afgelopen weken hebben velen van u een kaarsje aangestoken. Ook deze zondag kunnen er weer een aantal mensen een kaarsje bij het kruis aansteken. We beperken dat omdat te veel kaarsen brandgevaar kan opleveren. Het is de bedoeling dat aan het begin van de dienst de kaarsen aangestoken worden zodra de dominee het aangeeft. Enkele mensen doen dit vooraf omdat het voor hen fysiek lastig is om naar voren te lopen. De voorkeur gaat uit naar het gezamenlijke moment. Deze zondag is het Palmzondag en zal het kruis van wat groen worden voorzien. Volgende week is het Pasen en dan willen we het kruis voorzien van bloemen zoals we dat al vele jaren doen. Neemt u dus op die zondag een bloem mee die in het kruis geplaatst kan worden zodat het een feestelijk kruis wordt wat de overwinning op de dood symboliseert. Na de dienst op Paasmorgen zal het kruis naar buiten gebracht en wordt voor iedereen zichtbaar. .

Bart Vaane en Hans van der Panne

PASTORAAT

Ontvangen een bedrag van € 10, = voor de kerk en een bedrag van € 10,- voor de bloemen in de kerk. Hartelijk dank voor de gift.
Ina Hogenes.

Dank: Hartelijk dank voor het mooie boeket dat ik vorige week vanuit de kerk mocht ontvangen. Ik ben er erg blij mee.
Greet van Hulst

VIERINGEN EN BIJeenKOMSTEN IN DE GOEDE OF STILLE WEEK
In de komende week zijn er veel vieringen en inspirerende bijeenkomsten met diverse activiteiten:

Donderdag 21 maart: Leerlingen van de basisschool vieren het Paasfeest in hun eigen schoolgebouw én in de Bron.

Vrijdag 22 maart: ontdekken basisschoolleerlingen het Paasmysterie in de Paas-escaperoom.

Zaterdag 23 maart om 19:30 uur wordt door koor *Voices of Bliss* het Paasverhaal gezongen, afgewisseld met meegezongen stukken door de aanwezigen. Vrij entree, na afloop deurcollecte.

Zondag 24 maart om 10:00 uur: *Palmpasenviering*. Het verlichte kruis onderdeel is van de viering.

Zondag 24 maart om 19:00 uur: De jaarlijkse *Passie-evensong* met Cantorij Goede Bron en diverse musici.

Ma. 25, di. 26 en woe. 27 maart 19:30 -20:00 uur:

Oecumenische gebedsmomenten die al jaren door de oecumenische voorbereidingsgroep worden vormgegeven. Intense , korte gebedsvieringen als bezinningsmomenten in de Stille Week. Even een halfuurtje om tot rust te komen tijdens onze dagelijkse beslommingen en de hectiek van het

wereldgebeuren. Deze gebedsvieringen worden geleid door een lid van onze wijkgemeente en een parochiaan.

Donderdag 28 maart: om 19:30 uur: *Witte Donderdagviering:* de sedertafel van het Joodse Pesach wordt uitgelegd en aansluitend vieren we de Maaltijd van de Heer. Muzikale begeleiding van de Troubadours. Aansluitend is er de mogelijkheid om in de kerk samen naar de t.v. uitzending van The Passion te kijken.

Vrijdag 29 maart om 15:00 uur (RK) de Kruiswegstaties

Vrijdag 29 maart om 19:30 uur: *Oecumenische Goede Vrijdagviering* (in de bovenzaal) Tijdens deze viering met als voorgangers ds. Anne Post (Goede Bron) en mevrouw Willeke Kempes (parochiekern de Heilige Geest) lezen we het lijdensverhaal volgens Johannes. Muzikale medewerking is er van organist Sybren Brons en een koor samengesteld uit leden van de Cantorij Goede Bron en de Cantores van de parochie. Aansluitend op deze viering start om 20.45 uur in de benedenzaal *de Goede Vrijdagwake* met het thema: 'Vallen en OPSTAAN'. Naast drie meditatieve momenten met actieve vormen van bezinning kunt u een Paaskaars of Paaswensen maken, schilderen, een labyrint lopen of deelnemen aan een bezinningsgesprek. Niets moet en u kunt komen en gaan wanneer u wilt; bij de ingang buiten staat een brandende lantaarn. De Goede Vrijdagwake wordt om 01:00 uur afgesloten met een laatste bezinningsmoment. Al jaren ervaren deelnemers dit als een bijzondere ontmoeting op weg naar Pasen.

Zaterdag 30 maart om 19:30 uur Paaswake

Zondag 31 maart om 10:00 uur de Paasviering in de Bron

Zondag 31 maart om 10:00 uur de Paasviering in Driehoorne.

Op de diverse momenten in de Goede Week zal het verlichte kruis een rol spelen.

**In Memoriam:*****Willem Henri van Pesch*******26-06-1939 † 01-03-2024.***

Wim van Pesch was getrouwd met Greke en samen kregen ze twee kinderen en vijf kleinkinderen. Wim was jarenlang werkzaam bij het waterloopkundig laboratorium in Delft en voerde zijn werkzaamheden vaak uit in het buitenland op het water. Hij was van huis uit niet met de kerk, de bijbel en geloven opgegroeid, maar leerde bij Greke thuis God kennen als de liefdevolle dragende kracht onder zijn bestaan. Het liet hem niet meer los. Hij beleefde zijn geloof intens. Hij was vele jaren iedere zondag trouw te vinden in de Goede Herder kerk. En hij zette zich actief in voor de kerk o.a. als ouderling en als bezorger van het kerkblad. Hij had een vast en solide geloof dat stand hield in vreugde en verdriet. Het was niet afhankelijk van de omstandigheden. Het steeg daar boven uit. Dat was best bijzonder na wat Wim tijdens zijn leven allemaal heeft meegemaakt. Tijdens de laatste moeilijke jaren van ziekte, maar zeker ook tijdens de eerste jaren van zijn leven. Wim bracht die door in een Jappenkamp. Wat hij daar heeft gezien, gehoord en heeft meegemaakt heeft hem gestempeld en gevormd voor de rest van zijn leven. Het maakte Wim tot een best wel gesloten man. Er wordt wel eens gezegd: 'zo gesloten als een oester.' Wim had daar soms wel iets van weg. Maar juist binnenin een beschadigde oester kan ook een prachtige parel groeien. Als een mooie parel die diep in hem verborgen was. Wim heeft het leven geleefd als een dappere stille vechter. Tijdens de dankdienst voor het leven van Wim lazen we uit Psalm 139: "Heer u kent mij. U doorgrond mij!" We wensen en bidden Greke, de kinderen en

de kleinkinderen toe dat ze zich blijvend kunnen laten troosten en zich gedragen weten door deze woorden.

Anita Prinsen

In Memoriam:

Margaretha Agatha van Wallenburg-Singer

****20-07-1933 † 12-03-2024***

In de avond van 12 maart overleed plotseling Margreet van Wallenburg in de leeftijd van 90 jaar. Zij werd geboren in Andijk en haar vader was bollenkweker. Daarom stonden er ook tulpen op de rouwkaart en liturgie. Zij was de tweede van vier kinderen (één broer en twee zussen). Margreet hielp veel mee in de huishouding thuis. Ze was heel ijverig en vond het leuk om bezig te zijn en vooral ook om dingen voor een ander te doen. Zij trouwde met Kees van Wallenburg die voor zijn studie bodemkunde bij haar ouders stage liep. De twee pasten goed bij elkaar. Margreet, heel actief en rap van tong en Kees, die heel rustig was en niet veel woorden nodig had. Zij kregen drie dochters. Later breidde de familie nog meer uit. En die familie was heel belangrijk voor Margreet. Regelmatig hadden ze familieweekenden en zo ook de laatste keer vorig jaar toen zij 90 jaar was geworden.

Tot hoge leeftijd was Margreet actief. Bridgen was erg belangrijk voor haar. En zij ging vrijwel altijd naar de diensten in Driehoorne. Zo kwam zij heel regelmatig onder de mensen die zij kende. Tijdens het bridgen op 12 maart werd zij niet goed en overleed. Heel plotseling was haar actieve leven afgelopen. Kerk en geloof waren belangrijk voor haar en gaven haar kracht; zeker in de tijd na het overlijden van haar man Kees. Op maandag 18 maart hebben we van Margreet afscheid genomen in een dienst waarin we onder meer de trouwtekst hebben gelezen: 1 Johannes 1: 5-8. Daar gaat het over het aannemen van God, die voor ons het Licht is. Aansluitend op de dankdienst voor haar leven, vond de

begrafenis plaats op de Oosterbegraafplaats. Haar dochters, Karin, Marjolein en Magda en naaste familie wensen we veel sterkte toe en Gods nabijheid in deze moeilijke tijd.

Paul van Dijk

Berichten van overlijden:



We ontvingen het bericht dat op zaterdag 16 maart jl is overleden:

Engelina Cornelia (Lineke) Verhagen-Kamperman in de leeftijd van 83 jaar. Lineke woonde met haar man Wim aan de Vestastraat hier in Alphen a.d. Rijn. Op vrijdag 22 maart is er om 13:00 een afscheidsbijeenkomst in de aula van de Oosterbegraafplaats waar Lineke aansluitend wordt begraven.



Tevens ontvingen we een bericht van overlijden betreffende *mw. van Brussel*, wonende in de van Eijkstraat. De afscheidsbijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 26 april a.s. in de Oudshoornse Kerk. Nadere gegevens worden z.s.m. bekendgemaakt.

De bloemen



De bloemen van zondag 17 maart werden met een hartelijke groet bezorgd bij de jarige gemeenteleden:

- mw. van Baak-de Boer (Aalhorst)

- mw. van der Vis (Uranusstraat)

bij het jubilerende echtpaar:

- dhr. en mw. de Jong (Suze Groenewegstraat) 50 jaar getrouwd

Nr. 287 Zondagsbrief 24 maart 2024 webversie

en ter bemoediging bij:

- dhr. en mevr. Baane (Groenoord)
- mw. van Hulst (Argostraat)

ACTIVITEITEN

Paasattenties: Op donderdag 14 maart zijn er met een groepje vrijwilligers “Paasgroeten” gebracht namens de Sionskerk, Oudhoornsekerk, RK Parochie Heilige Thomas en Goede Bron. Deze Paasattenties mochten we brengen bij verpleeghuis Oudshoorn, het Alrijne ziekenhuis op afdelingen de Oever en de Brug en Castor, Urban-villa, Philadelphia, het



Trefpunt en de Muzelaar. Deze hebben in de huiskamers een mooie plek gekregen

Gisela Buitelaar

Vooraankondiging Paascollecte op 31 maart 2024:

Kansarme jongeren in Colombia opleiden voor horeca.

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, o.a. in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels,



restaurants of foodtrucks. Wie een eigen bedrijf wil starten, krijgt een mentor uit de horecasector. De totale opleiding duurt drie tot zeven maanden en wordt afgesloten met een erkend diploma. Met uw gift in de collecte van zondag 31 maart steunt u de

kansarme jongeren in Colombia met een opleiding en het vinden van werk. Van harte aanbevolen!

Werkgroep ZWO

29 maart –Ontmoetingsochtend Koffie-met-naald-en-draad



9.30-11.15 uur - gebouw De Bron, (zaal De Rotonde)

Ook op Goede Vrijdag komen we bij elkaar. Onder het genot van een kopje koffie (of thee) bezig zijn met naald en draad en ondertussen een gezellig praatje, inspiratie en ideeën. Neem je eigen werkje mee. Deelname is gratis, we vragen alleen een bijdrage voor koffie/thee. Jong en oud, man en vrouw, iedereen is welkom. Kom gezellig langs.

Thea de Jong

Braderie: Safe the date! Op zaterdag 20 april 2024 organiseert



Braderieteam Goede Bron voor de 46^e keer de Braderie! U bent van harte welkom om tussen 09.30 en 15.00 uur te snuffelen tussen de vele puzzels, spelletjes, kledingrekken, elektronica, boeken en meer. U geeft daarmee mooie spullen een tweede leven.

Ook het Rad van Avontuur en de heerlijke taarten zullen hun opwachting maken. Daarnaast wordt de opbrengst van de Braderie verdeeld over een aantal goede doelen en wijkgemeente Goede Bron. Nieuw dit jaar: Lokale ondernemers die hun handgemaakte producten aanbieden. Denkt u hierbij aan sieraden, bakproducten van Molen De Eendracht, stoffen, houten spullen en meer! U komt toch ook??

Kerkelijk bureau minder vaak open

In de komende maanden is het Kerkelijk Bureau drie ochtenden in de week geopend in plaats van vier ochtenden wegens het

opnemen van verlof- en vakantie uren. Indien u langs wilt komen is het raadzaam om even telefonisch contact op te nemen of de gewijzigde openingstijden in de Zondagsbrief te raadplegen.

Verspreiding Kleurrijk en brieven Paascollecte

Wegens het stoppen c.q. wegvallen van een aantal vrijwilligers is besloten om de enveloppen voor de Paascollecte tegelijkertijd te verspreiden met de Kleurrijk. De nieuwe Kleurrijken zijn deze week bij ons afgeleverd en gaan z.s.m. naar de vele bezorgers zodat alle gemeenteleden nog voor Pasen de nieuwe Kleurrijk ontvangen. Mocht u als Kleurrijk-bezorger in de week voor Pasen (25 t/m 29 maart) verhinderd zijn om de Kleurrijk te bezorgen zou u dit dan willen laten weten aan het Kerkelijk Bureau?

Gerri Sepers, secr. medewerkster Kerkelijk Bureau

VANUIT DE KERKENRAAD

Huiskamergesprekken, stap 2: Aanmelden van deelname:



Na de oproep van vorige week om: “gastvrije huiskamers” kregen we een flink aantal positieve reacties. Heel fijn!! Dank dank!!

Nu naar stap 2: deelnemen aan één van huiskamergesprekken: op het aanmeld-

formulier staan de dagen met de tijden waarop we de huiskamergesprekken kunnen plannen. Als u, als jij, wilt deelnemen aan één van die geplande gesprekken vul dan de gevraagde gegevens in op het formulier op de laatste bladzij van deze Zondagsbrief. Noteer ook a.u.b. de 2^e voorkeurskeuze ; we zullen zo veel mogelijk rekening houden met uw/jouw 1^e keus. Graag ontvangen we uw/jouw aanmelding uiterlijk dinsdag 26 maart. Daarna gaan we de indeling maken en ontvangt u een

Nr. 287 Zondagsbrief 24 maart 2024 webversie

persoonlijke uitnodiging met daarin de gegevens over datum, tijdstip en huiskamerplek. Doet u, doe jij mee?

Dirk Tack en Wim Debets

COLLECTES KERKDIENTEN

- In de **collectezakjes**, na afloop van de kerkdienst, bij de uitgang.



- **Collectebonnen** kunt u in de collectezak doen of inleveren bij het Kerkelijk Bureau.

Let op: De bonnen zijn te bestellen via

Bankrekeningnummer: NL 60 INGB 000 0127 174

t.n.v. CvK Prot. Gem. Alphen ad Rijn – Oudshoorn/Ridderveld
met als toevoeging: **Algemeen.**

Vermeld daarbij uw naam, adres en de soort bonnen.



- **Collectegeld** kunt u overmaken op het hierboven vermelde bankrekeningnummer:

Vermeld daarbij om welke zondag het gaat.



- **Kerk-app:** U kunt collectegeld ook via de Kerk-app geven

- **QR-code:** Scan de code met uw smartphone.





AGENDA 2024



DAG	DATUM	ACTIVITEIT	LOCATIE	TIJDEN
do	21 mrt	Paasvieringen met scholen	De Bron	
do	21 mrt.	Rondom het Woord	Driehoorne	15.00-17.00
vr.	22 mrt.	Paas escaperoom	De Bron	14.00-16.00
za.	23 mrt.	Voices of Bliss Paaspassie	De Bron	19.30 uur
zo.	24 mrt.	Paasviering voor jongeren	Lichtkring	17.00 uur
zo.	24 mrt.	Passieviering	De Bron	19.00 uur
ma.	25 mrt.	Paas escaperoom	De Bron	14.00-16.00
ma.	25 mrt.	Oecumenisch gebed	De Bron	19.30
ma.	25 mrt.	Johanneskring	De Bron	20.00-22.00
di.	26 mrt.	Paasviering voor senioren	De Bron	10.30 -13.30
di.	26 mrt.	Paas escaperoom	De Bron	14.00-16.00
di.	26 mrt.	Oecumenisch gebed	De Bron	19.30
wo.	27 mrt.	Oecumenisch gebed	De Bron	19.30
do.	28 mrt.	Witte Donderdag viering	De Bron	19.30
vr.	29 mrt.	Koffie met naald en draad	De Bron	9.30 -11.15
vr.	29 mrt.	Kruiswegviering	De Bron	15.00
vr.	29 mrt.	Oecumen. viering én Goede Vrijdagwake	De Bron	19.30 – 01.00
za.	30 mrt	Paaswake	De Bron	19:30 uur
do.	4 april	Boekenleeskring	De Bron	20.00 uur
za.	20 april	Braderie	De Bron	9:30-15:00
di.	23 april	Rondom het Woord	Driehoorne	15.00-17.00
vr.	26 april	Samen Eten	De Bron	17:30-19:15
ma.	29 april	Johanneskring	De Bron	19.45-22.00
vr.	24 mei	Samen Eten	De Bron	17:30-19:15
vr.	21 juni	Samen Eten	De Bron	17:30-19:15

ALGEMENE INFORMATIE WIJKGEMEENTE GOEDE BRON:

Pastoraal meldpunt:

Via Kerkelijk Bureau of zie hieronder bij contactgegevens pastores.

Contactgegevens pastores:

-ds. Paul van Dijk, 430586, paulvandijk@goedebron.nl (m.u.v. vrijdag)

-ds. Anne Post, 06-24780677, anne@dspost.nl

-Kerkelijk medewerker pastoraat: Anita Prinsen 06-82048145

anitaprinsen@goedebron.nl (ma. di. do)

-Jeugdwerker: Paul van der Loo, 06-33669631

paulvanderloo@goedebron.nl

Contactgegevens kerkenraad:

- Wim Debets (vz.) wimdebets@gmail.com 06-31243338

- Dirk Tack (vz) dirktack@kpnmail.nl 06-37199811

- Anet van Genderen scriba@goedebron.nl 0172-431035

Vertrouwenspersonen: meldpuntvertrouwenspersoon@goedebron.nl

of neem rechtstreeks contact op met Carla Auer of Jelle Jan de Schipper (contactgegevens in de kerkapp)

Website wijkgemeente Goede Bron: www.goedebron.nl

Kerkgebouwen: De Bron: Troubadourweg 2

Driehoorne: Uranusstraat 34

Kerkelijk Bureau: Troubadourweg 2, 2402 EP Alphen a/d Rijn.

De Bron, kamer 3, tel. 0172-475789 of 06-83590330

e-mail: h.oudshoorn-ridderveld@planet.nl

Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Let op: op dinsdag 26 maart is het kerkelijk bureau gesloten

Kopij (bij voorkeur max. 230 woorden)

voor de volgende Zondagsbrief ontvangen we graag zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk op woensdag vóór 17:00 uur via mailadres:

zondagsbriefgoedebron@gmail.com

---✂---AANMELDFORMULIER HUISKAMERGESPREEKEN=====✂===

De huiskamergesprekken zijn nu gepland op:

- maandag 8 april 20:00 uur – 21:30 uur
- dinsdag 9 april 15:00 uur - 16:30 uur
- woensdag 10 april 20:00 uur – 21:30 uur
- donderdag 11 april 10:30 uur – 12:00 uur
- dinsdag 16 april 10:30 uur – 12:00 uur
- dinsdag 16 april 20:00 uur - 21:30 uur
- donderdag 18 april 15:00 uur – 16:30 uur
- donderdag 18 april 20:00 uur – 21:30 uur
- maandag 22 april 10:30 uur – 12:00 uur
- donderdag 25 april 15:00 uur – 16:30 uur.

Geef hieronder aan welk huiskamergesprek u/jij wil(t) deelnemen.
Noteer ook een 2^e keus zodat we enige speelruimte hebben.

Naam/Namen:

Adres:

Telefoonnummer :

E-mailadres:

wil(len) graag deelnemen aan een huiskamergesprek op :

1^e keus: dag, april om uur

2^e keus: dag, april om uur

Vervoer nodig? 0 ja 0 nee

Dit ingevulde formulier z.s.m. doch uiterlijk **dinsdag 25 maart** inleveren :

- direct na de kerkdienst in de doos die op de tafel bij de uitgang staat.
- óf: in de brievenbus van de Bron t.a.v. het Kerkelijk Bureau
- óf: - per post sturen naar Kerkelijk Bureau, Troubadourweg 2, 2402 EP
- óf: - een mailtje met de gevraagde gegevens sturen naar:

zondagsbriefgoedebron@gmail.com

Na 25 maart gaan we de indeling maken en ontvangt u een persoonlijke uitnodiging met daarin de gegevens over datum, tijdstip en huiskamerplek waar u/jij welkom bent.

====✂=====✂=====